

MARJOLIJN &

Lieve Sandra,

Soms, heel soms krijg je zomaar een cadeautje. Zomaar! Niet eentje ingepakt in mooi glimmend papier en met een grote strik erom heen. Nee, zomaar een cadeautje.

In 2017 kreeg ik zomaar een cadeautje en dat cadeautje?....Dat ben jij!

Ik mocht voor jou gaan zorgen. Jij kent mij niet. Maar ik jou wel hoor. Af en toekom ik even bij jou langs. Gewoon om te kijken of het goed met je gaat. Wat hebben we al meegemaakt allemaal!

Weet je nog dat ik druk op zoek ben geweest met Amanda naar videobanden van Bassie en Adriaan? Wat word jij blij van die muziek! We hebben toen een speciaal kastje voor jou laten maken, zodat jij de video's van Bassie en Adriaan op jouw kamer kon beluisteren. Dan kon je luisteren naar de avonturen met de Baron, vlugge Japie en Robbie de robot.

We hebben jouw kamer wat vrolijker willen maken. Speciaal voor jou hebben we een bank gekocht die niet kapot te krijgen zou zijn. Kun je je voorstellen hoe hard ik heb moeten lachen toen het je toch gelukt was een klein gaatje te pulken in de armleuning? Toen moest ik die meneer die de bank gemaakt had bellen, dat er een gaatje inzat. Hij wilde het niet geloven, omdat de bank keer op keer getest was en deze echt niet kapot te krijgen zou zijn. Nou het was jou mooi wel gelukt. En dus kwam er een nieuwe!



SANDRA

Heel soms als het mooi weer is zie ik jou heerlijk liggen in het gras. Dan heb je de zon op jouw gezicht. De stralen verwarmen jou en de grassprietjes kriebelen lekker. Dan lig je zo rustig te genieten. Ik ben dan bijna jaloers. Ik zou dan zo graag even naast jou komen liggen. Lekker samen genieten van de zonnestralen en het geluid van de wind dat door de blaadjes aan de bomen ruist. Miertjes die over de grassprietjes klimmen en vlinders die over fladderen. Wat genieten is dat!

Met María hebben wij jouw kamer heel mooi gemaakt. Wat een lieverd is dat toch die María! Jouw kamer is nu mooi in pastel geschilderd. Een hele warme zonnige kleur. En er zijn allemaal heerlijke knuffelbeesten. Lekker zacht! Grote en kleine. Het is helemaal gezellig geworden.

Wat kan jij genieten van voelen en luisteren. Luisteren naar muziek, knuffelen met de dieren en verschillende geuren ruiken.

Lieve Sandra, wat ben jij een bijzonder mens. Dank je wel dat ik heb jou mogen leren kennen. Ik kom zeker weer even langs, gewoon even kijken. En dan hoop ik dat je heerlijk ligt te genieten in de zon en geniet van de vogels die fluiten.

Liefs Marjolijn

Marjolijn De Regt, mentor & wettelijk vertegenwoordiger vanaf 2017

